



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 2
Τ.Κ. – Πόλη: 421 32 - Τρίκαλα
Ιστοσελίδα: <http://dide.tri.sch.gr>
E-mail: mail@dide.tri.sch.gr

Τρίκαλα, 29-01-2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Αλέξανδρου Καπανιάρη για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,

Στις 30 Ιανουαρίου τιμούμε τους τρεις Ιεράρχες, τους τρεις Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας και Οικουμενικούς Διδασκάλους, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι τρεις Άγιοι Πατέρες εκτός από τη χάρη της αγιοσύνης τους ξεχώρισαν και για τις επιστημονικές τους γνώσεις, τη σοφία τους, την παιδαγωγική και κοινωνική τους προσφορά.

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή των γραμμάτων, γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, η οποία εκτός από τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα, έχει και εκπαιδευτικό στα καθ' ημάς. Οι Τρεις Ιεράρχες συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων. Διέδωσαν όχι μόνο τον Χριστιανισμό αλλά και την αγάπη για την παιδεία και την επιστήμη. Με τη ζωή και το έργο τους έγιναν οι πρωταθλητές της ευσέβειας, της αρετής, των γραμμάτων και της σοφίας.

Το παράδειγμά τους παραμένει πάντοτε επίκαιρο, νοηματοδοτώντας διαχρονικά την πρόοδο, που περνά μέσα από τη μελέτη, την κριτική σκέψη και την προώθηση της επιστήμης. Ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί νέες δεξιότητες λόγω της εκθετικής αύξησης των γνώσεων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, το μήνυμα που εκπέμπει η εν λόγω γιορτή είναι να προτάσσουμε τη δόμηση βάσεων μιας Παιδείας συλλογικής, στόχος της οποίας δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια της προσωπικότητας του ανθρώπου με γνώμονα την αγάπη, την ελευθερία και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Η ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τους/τις μαθητές/τριες, ως πρότυπο του πραγματικά μορφωμένου ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη γνώση και την πίστη για την εσωτερική του εξέλιξη και για την προσφορά στους άλλους και πυξίδα για τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς ο πραγματικός δάσκαλος δεν μεταδίδει απλά γνώσεις αλλά και εμπνέει με το παράδειγμά του.

Χρόνια πολλά!

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων